

# 1956 års student

## Vår bästa minnen 1956 års student



SKOLMINNEN av Hans Rosengren, student 1956, framförda vid årsmötet 2006.

För jubilarerna talade Hans Rosengren, som började med att erinra om att 50 minuter är en maxgräns för åhörarens uppmärksamhet, varför han började med att be alla stå upp och röra sig på stället...

Hans framkallade minnesbilder på löpande band:

40-årsjubileet för 10 år sedan – tryggt att återse samma gäng!

De 10 minuternas morgonbön i aulan varje dag, där man började längst fram och förflyttades "bakåt och uppåt". Hur tankarna gled iväg till Kåseberga backar vid åsynen av fondmålningen.

Hur globetrottern Hans Ostelius, "greven av Gaffelgränd" (den ende solbrände på den tiden) fängslade med sina reseberättelser i aulan (där de flesta aldrig varit utanför Skåne)!

Hur Svenska Redareföreningen skulle lära om sjöfart och berättade att det kostade 25 öre för ett brev från Stockholm till Lidingö och samtidigt bara 25 öre att frakta 1 kg kaffe från Rio till Göteborg. Detta gjorde att Hans beslutade sig för att ägna sitt liv åt sjöfart. Men idag kostar portot 5,50 men fortfarande bara 40 öre att frakta kaffet från Sydamerika...

Om hur det kan vara svårt komma in på gymnasiet idag, men på den tiden fick man pröva in – i räkning och rättskrivning, dvs svenska och matematik. Nu är både satsdelar och ordklasser okända begrepp...

Om biologilektioner med portör och insamling av växter som i Kåseberga på målningen.

Om föredraget i 3-5 om 1:a världskriget (med rektor Karl-Erik L närvarande), där han hämtat en karta i vaktmästeriet, som råkade visa 2:s världskriget – "men den andra var utlånad och det var ju ungefär likadant"...

Om gymnastiken i blå byxor och blå gymnastiskor som fungerade utmärkt – Nu har Stadium 2-3 rum med olika byxor och skor...

Hur han som 16-åring mönstrade på m/s Freja i Ystad och fick en limpa Chesterfield mot 7 kr avdrag på lönen. Att man skulle röka var ju självklart om man tänker på vilka filmer man såg där alla hjältarna rökte (Humphrey Bogart, Ava Gardner, Ingrid Bergman osv).

Om 1:a ring där det kom en massa nya exotiska kamrater från Simrishamn, Skillinge, Tommarp och Skurup – men med språköra var det enkelt att skilja dem.

Om skillnaden i lärarkapaciteten – adjunkterna blev lektorer och det fanns ju 4-5 doktorer (där vissa var svåra att nå i sin värld...).

Biologiläraren uppvaktades med cigarrer på sin 50-årsdag (och såg ut som 65...). Fysikläraren var mycket yngre – fyllde 40 – och var supermodern, åkte moped och rökte pipa. Han uppvaktades med 1 l mopedbränsle i en whiskyflaska + piptobak.

Om Kellermans konditori på kvartsrasten med ½ fläta för 25 öre och 2 Bill eller Robin Hood för samma pris, som man broderligt delade medan "utkiken" vakade mot rektorns regelbundna raider in i den täta dimman, där givetvis då ingen rökte.

Om studentexamensförhör – 4 x 1 timme med Prof Gerhard Benz som censor och Kalle Borgmästare

som vittne. Strindbergs dramatik och Hans hade ingående läst och analyserat Mäster Olof – och så drog förstemannen allt om just detta som Hans visste...

Om Olle, fysikläraren som i förväg klagade att han visste vilka betyg han skulle sätta – "så när det kärvar kommer jag att ställa alternativfrågor (i fysik ökar eller minskar det, går upp eller ner osv) och kom då ihåg, att det alltid är första alternativet som är rätt"!

Om förhöret i engelska som gick riktigt dåligt skriftligt och i direkta glosöversättningar. Censorn: A´ vi får se om han kan prata? Och så det kunde Hans på engelska efter att ha varit till sjöss tre sommarlov på trader till USA och London! Och som Hans sa: Och pratat har jag gjort sen dess...

Ja, det var en härlig dos av glimtar från skoltiden, och som belöning fick Hans ett exemplar av de nyutkomna Ystadiana från Ystads Fornminnesförening "Från Latinskola till Läroverk".

Fritt tolkat av

Lars Lindhoff